

Informatieboekje Roadshow 2023-2024

Classis Noord-Holland



**Protestantse Kerk
Classis Noord-Holland**

Het thema 'samenwerking' kunt u aan de hand van dit boekje in uw kerkenraad of op een gemeentevond aan de orde stellen. U zou daarbij de opzet van de Roadshow-bijeenkomst kunnen kiezen. Daarom zijn in dit boekje behalve de samenvatting van de presentatie van ds. Peter Verhoeff ook het openingslied, een samenvatting van de liturgische opening en het slotlied opgenomen.

Noteert u alvast in uw agenda?

Inspiratiefestival van de Classis Noord-Holland: 15 juni 2024 in de Cultuurkoepel in Heiloo.

Openingslied: Lied 273: 1 en 2



1 Loof God, die ze - gent al wat leeft,
der he-melen Heer is Hij,
die tus-sen ons zijn wo-ning heeft.
Die ver is, is na - bij.

Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

Samenvatting van de opening van de Roadshowbijeenkomsten

Ter overdenking

"Het water staat ons tot de lippen." Figuurlijk in de meeste gemeentes, maar in de Bijbel ook letterlijk.

Paulus is op één van zijn reizen gevangengenomen en wordt per boot vervoerd naar Rome. Het schip komt onderweg in een hevige storm terecht. Paulus stelt de opvarenden gerust: "Alleen het schip zal vergaan, de mensen zullen door God behouden worden." De bemanning vreest even later om op te klippen te lopen, en juist op dat moment van uitzichtloosheid neemt Paulus het brood, dankt God, breekt het en begint te eten. Het vieren gaat dóór! Met land in zicht komt tenslotte de boot onbeweeglijk vast te zitten en soldaten vatten het plan om zichzelf te redden. Dit plan wordt vrijdeld, want: wat we doen, we doen het samen. Tenslotte komt ieder behouden aan land, sommigen zwemmend, anderen op planken of wrakhout. Het omhulsel, de vorm, de organisatie (het schip): het zal anders worden, ook in de kerk. Maar het gaat God om de mensen, die zullen behouden worden!

Handelingen 27: 18-28 en Handelingen 28: 7-10

Bestuurlijk samenwerken door gemeenten

- Grootste zorg van de kerk: bestuurskracht (moeilijk ambtsdragers te vinden) vgl. Paulus: het water staat aan de lippen, het schip dreigt op de klippen te lopen.
- Hoe hiermee om te gaan? Drie mogelijkheden:
 1. Stoppen > alles houdt op
 - Gebouw verkopen
 - Gemeenteleden moeten zelf een andere plek zoeken
 - Geld naar classis
 2. Samengaan met andere gemeente(n) > je wordt samen één gemeente
 - voordelen: duidelijk, efficiënt, meer mensen in de kerk
 - nadelen: schaalvergroting, afstanden, gemeenschappen vallen uit elkaar, minder betrokkenheid, op termijn sluiting van gebouwen
 3. Bestuurlijk samenwerken met andere gemeente(n) > gemeenten blijven zelfstandig, met eigen gebouw, eigen geld, eigen diensten en activiteiten, werken alleen bestuurlijk samen
 - Voordelen: elke gemeente houdt haar zelfstandigheid, veel minder ambtsdragers nodig, good governance, inhoudelijk doe je alleen samen wat je wit, een opstap naar meer?
 - Nadelen: niet alles meer in eigen hand, goede communicatie is nodig
- Inzoomen: Medemblik en Opperdoes hebben één kerkenraad, één CvK, één CvD, maar twee gemeenten, met eigen gebouw, eigen geld, eigen diensten en activiteiten
- Belangrijkste voordeel: **KERK BLIJFT DICHTBIJ DE MENSEN** (ook als het nog kleiner wordt dan het is)
- Nog een grote zorg voor de kerk: bijna elke gemeente is bezig met overleven. Bestuurlijk samenwerken maakt weer ruimte voor de inhoud van kerk-zijn: elkaar de verhalen vertellen, het brood breken (Paulus!) en zorgen voor de armen.
- **Samenvatting:** bestuurlijk samenwerken ...
 - Gemeenten worden kleiner
 - We kunnen niet zonder goed bestuur, en dat mag niet op té weinig mensen neerkomen
 - Bestuurlijk samenwerken: je doet alleen dat samen wat echt samen moet
 - Iedereen blijft zichzelf
 - Bestuurlijk samenwerken schept weer de ruimte voor de inhoud van kerk-zijn



Slotlied: Lied 423



Voor wie ons lief zijn vragen wij God:

ga met uw licht vóór hen uit!

Al onze vrienden wensen wij vrede:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:

vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:

ga met God!

Vaya con Dios en à Dieu!

Meer informatie

Wist u dat de website van de Classis Noord-Holland (www.classisnoordholland.nl) een schat aan informatie bevat? Kijk bijvoorbeeld eens onder 'Classis' bij 'Documenten'. Ook vindt u er een uitgebreide agenda op waar u graag informatie voor kunt aanleveren. En natuurlijk alle recente afleveringen van de E-flits van de classispredikant. Onder 'Roadshow' vindt u straks ook alle informatie over het Inspiratiefestival, 15 juni 2024 in de Cultuurkoepel in Heiloo.

Classis Noord-Holland

Voor vragen/opmerkingen over de Roadshow: roadshow@classisnoordholland.nl

Mailadres classispredikant ds. Peter Verhoeff: p.verhoeff@protestantsekerk.nl

E classiscriba-noord-holland@protestantsekerk.nl

W www.classisnoordholland.nl