

E-flits – juni 2019

Vanuit de classis Noord-Holland bieden we u één keer per maand een gratis E-flits aan met informatie over en activiteiten voor de classis en de regio.

Gemeentebezoeken

In de maanden juli en augustus verschijnt er om voor de hand liggende redenen geen E-flits. Vandaar nu alvast de aankondiging van een vijftal gemeentebezoeken. Op 11 juni ben ik bij de GK Broek op Langedijk, en op 24 juni bij de PG Velsen-Zuid-IJmuiden-Oost. Daarna volgt op 1 juli Zuiderkogge. Op 21 augustus is Muiden aan de beurt, op 28 augustus ten slotte de wijkgemeente Oosterlicht van de PG Huizen. Bezoeken om naar uit te zien!

Startavond Kerk in de buurt: Haarlem

Wilt u als kerk meer betekenen voor uw dorp of buurt? Wilt u graag weten hoe u dat aan kunt pakken? En horen hoe anderen dat hebben gedaan? Daarvoor is de startavond Kerk in de buurt bedoeld. Tijdens deze avond leert u van de ervaring die anderen op hebben gedaan met Kerk in de buurt. Ook denkt u na over de verbinding van de eigen kerk met de buurt. De startavond wordt gehouden op locatie van een van de initiatieven. Zo krijgt u meteen een beeld van hoe Kerk in de buurt er uit kan zien. In ons Noord-Hollandse geval is dat in Haarlem-Noord. Er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen aan het initiatief waar we die avond te gast zijn. De startavonden zijn bedoeld voor kerkenraadsleden, diakenen en geïnteresseerde gemeenteleden. Meer weten? [Hier](#) klikken.

Kerkennacht 2019: Is dit ook kerk?

De kerkennacht, die gehouden wordt van 21 tot 23 juni 2019, staat in de steigers. Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je in hun kerk verrassende dingen kunt beleven. Onder het motto 'Is dit óók kerk?' stellen kerken zichzelf open en laten ze een ongekende kant zien. Zo dagen ze de bezoekers uit het beeld van de kerk bij te stellen'. Doe mee! En vind [hier](#) meer informatie.

Plaatselijke regeling

Sinds 1 mei 2018 is er een vernieuwde kerkorde van kracht. Velen van u zullen het inmiddels gemerkt hebben: op verzoek van gemeenten zijn de mogelijkheden aanzienlijk verruimd. Er is juist voor de gemeente veel meer mogelijk dan vroeger! Een en ander betekent ook dat veel (eigenlijk: alle) plaatselijke regelingen herzien moeten worden. Volgens ordinantie 4-8-5 moet iedere gemeente zo'n regeling hebben. Het is goed om uw regeling weer eens op te frissen en te leggen naast de mogelijkheden die de nieuwe kerkorde biedt. Een model voor uw nieuwe plaatselijke regeling vindt u [hier](#). Voor de nieuwe kerkorde klikt u [hier](#).

Training jaargesprek

Elke kerkenraad en predikant zijn verplicht om ieder jaar een jaargesprek te voeren. Maar veel belangrijker dan dat het verplicht is, is dat het heel zinvol is. Hoe gaat het met je? Wat gaat er goed? Waar loop je tegen aan dat minder goed gaat? Wat inspireert je? En waar lek je energie? Hoe verloopt onze samenwerking als kerkenraad en predikant? Een jaargesprek helpt predikant, kerkenraad en gemeente!

Maar zo'n gesprek is nog niet zo maar op een goede wijze gevoerd. Daarom biedt de kerk een training aan. Twee trainingen zijn gepland in Haarlem, op 4 en 11 juni. Wie meer wil weten, leest [hier](#) verder.

God opnieuw verbeeld: een theologische kunstbeschouwing van God

Op 14, 21 en 28 juni geeft godsdienstfilosoof en estheticus prof. dr. Wessel Stoker aan de VU in Amsterdam een driedaagse cursus over kunst en religie.

Kunst en religie zijn innerlijk verwant omdat beide betrokken zijn op menselijke bestaansvragen. Kunst verbeeldt, verklankt of verwoordt het menselijk bestaan in zijn existentiële diepte. Religies geven vanuit hun heilige boeken inzichten over mens en wereld. Zo ook de christelijke religie. Het conflict tussen kunst en religie betrof/betreft in het Westen vooral de relatie van kunst met de christelijke religie die tot en met de Barok in de kunst zeer invloedrijk was. De cursus laat zien dat er in de moderne en hedendaagse kunst weer indrukwekkende kunst gemaakt wordt met christelijke thema's. Voor meer informatie en opgave, klik [hier](#).

Studiedag Op Goed Gerucht over Jezus

Uit de uitnodiging van Op Goed Gerucht: "Onze Heer en Zaligmaker. Gestoven voor onze zonden. Het verzoenend bloed van Christus. God uit God en Licht uit Licht... Zo hoogverheven als de theologie over Christus spreekt, zo verlegen stamelen en stotteren moderne theologen over hem. Best wel een goed mens. Een voorbeeld voor ons allen. Het archetype van de mens die leeft met God.

Of valt er toch meer over Christus te zeggen? En ook als je je hart niet aan Jezus geeft – roept hij dan toch 'vrome' gevoelens op? Kortom: wie zeg jij dat hij is? We laten ons wegwijs maken in de wondere wereld van de (moderne) christologie door filosoof en religiewetenschapper Laurens ten Kate, bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religie en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek en door dr. Geurt Roffel, onlangs gepromoveerd op een proefschrift getiteld 'En wie ben ik volgens jullie?' " Op 21 juni in de Bergkerk in Amersfoort. Meer informatie en opgave [hier](#) te vinden.

Volgende E-flits

In verband met de zomer verschijnt de volgende E-flits op maandag 2 september.

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 6 (juni 2019).

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt uitschrijven via p.verhoeff@protestantsekerk.nl. Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.